



Constantijn school

samen groeien is meer dan alleen groter worden

Nr. 1– 1 september 2023

Contact – Constantijnschool Actueel

Agenda

Datum/week 36	Activiteit	Opmerkingen
Maandag 4 september	Start schooljaar	We verwachten alle kinderen weer op school
Dinsdag 5 september 8:45u	Jaaropening	Meester Erik aanwezig
Woensdag 6 september		
Donderdag 7 september		Meester Erik 's morgens aanwezig
Vrijdag 8 september		Meester Erik 's middags aanwezig
Week 37		
Maandag 11 september	Startgesprekken	Via Parro kunt u zich inschrijven
Dinsdag 12 september	Startgesprekken	Meester Erik aanwezig
Woensdag 13 september	Startgesprekken	
Donderdag 14 september	Startgesprekken	Meester Erik aanwezig
Vrijdag 15 september		

Van de directie

Nieuw schooljaar

Afgelopen maandag zijn wij als team met het nieuwe schooljaar gestart. Het jaaropeningswoord ging over de volgende zin:

'Mens zijn – voor andere mensen – met andere mensen'. Paul de Blot, Jezuïet en hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode heeft veel mensen geïnspireerd met prachtige oneliners zoals:

'Als je dankbaar bent, ben je altijd tevreden';

'Her-inner je! Geheugen is verstandelijk, Her-inning is in je hart';

'Schrijf iedere dag alleen je mooie herinneringen aan die dag op, niet de vervelende dingen. Herlees die mooie herinneringen en programmeer zo jezelf. Dan kom je tot rust en verbitter je niet.'

Ik ben deze week gestart als interim-directeur op De Constantijnschool. Voor de vakantie had ik me al via een brief voorgesteld. Ik kom op veel scholen en wat ik belangrijk vind is dat ik mezelf dienstbaar opstel, dienstbaar leiderschap dus. Ik zit er dus niet ter meerdere eer en glorie van mezelf, maar het gaat om de leerkrachten dusdanig faciliteren dat ze het beste onderwijs geven aan onze kinderen. Dus de zin: *'mens zijn – voor andere mensen – met andere mensen'* spreekt me dan ook erg aan, ook als belijdend christen en de opdracht die we als christenen hebben: *'heb u naaste lief als uzelf'* (het 2^e gebod). Ik ervaar dit gebod als een persoonlijke opdracht en ook op De Constantijn.

Ik hoop op een prachtig schooljaar met mijn team van De Constantijn, met de kinderen en ik ga voor een prettige en goede samenwerking met u als ouder.

Ik wens ons allen toe dat we dit schooljaar, zowel persoonlijk als professioneel, individueel en gezamenlijk **mens kunnen zijn, voor andere mensen, met andere mensen!**

Jaaropening

Komende dinsdagochtend 5 september om 8:45u houden we weer een jaaropening voor de kinderen en ook voor u als ouder. Mocht u in de gelegenheid zijn, bent u van harte welkom. Na de jaaropening zal er koffie/thee zijn. U kunt dan ook kennismaken met meester Erik die de jaaropening zal verzorgen.

Een nieuw schooljaar.....

.... brengt ook nieuwe dingen

Informatie voorziening

De schoolgids zal komende week digitaal via Parro naar u gestuurd worden. Dit uit kostenoverweging. Tevens vindt u daarin alle belangrijke data met betrekking tot activiteiten, vakanties en vrije dagen. De schoolgids is dan ook via de website te downloaden.

Er zijn een paar kleine veranderingen in Het Contact. Aan het begin van het contact vindt u nu de agenda voor de komende 2 weken met daarin de belangrijke activiteiten genoemd. Daarnaast staat in de agenda wanneer meester Erik aanwezig is. Dit is handig, voor het geval u graag een afspraak met hem wilt maken. Het contact zal voortaan zoals u eerder van ons gewend bent op vrijdag worden verstuurd, iedere twee weken. U kunt het Contact ook op de website terugvinden. Mocht u suggesties hebben voor onze nieuwsbrief, schroom niet om dit bij ons neer te leggen.

Welkom

We heten meester Wouter Buitenhuis welkom in groep 6. Hij gaat zijn Lio-stage bij meester Sander lopen. We hopen dat je een goede en leerzame tijd bij ons mag hebben.

Op tijd

We vinden het als school belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn. Wilt uw hiervoor zorgdragen? De eerste bel gaat om 8:20u zodat de kinderen dan al naar binnen kunnen. De lessen starten wanneer de 2^e bel gaat om 8:25u. Alvast bedankt voor uw moeite.

Een gezonde school

Op maandag houden wij onze vaste 'koekjesdag'. Dit houdt in dat kinderen dan voor de pauze een lekker koekje o.i.d. mogen meenemen. Op woensdag en vrijdag zouden wij het erg op prijs stellen als u dan uw kind een gezonde snack meegeeft, bij voorkeur iets van groente of fruit. We zien regelmatig dat kinderen verschillende soorten snoep zoals candybars meenemen. Ook voor de lunch willen wij u vragen om uw kind een gezonde lunch mee te geven. Denk hierbij aan een boterham met een gezonde snack zoals komkommer of snoeptomaatjes. Op die manier willen wij samen gaan voor een 'Gezonde School'.



Startgesprekken

Wat kunt u verwachten?

Vanaf 11 september vinden vanaf groep 2 startgesprekken plaats. U krijgt via de leerkracht een uitnodiging om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. De gesprekken zijn vooral bedoeld om kennis te maken met de leerkracht en de leerkracht kan kennismaken met u als ouder(s) of verzorger(s). Om u een beeld te geven welke vragen aan u of uw kind gesteld kunnen worden, laten we u deze alvast zien.

- Wat wil je vertellen over je kind? Wat moet de leerkracht van uw kind weten?
- Waar ben je als ouder trots op? Wat zijn de kwaliteiten van uw kind?
- Wat vindt uw kind nog lastig? Waar heeft uw kind hulp van de leerkracht bij nodig?
- Aangevuld met belangrijke informatie over u en het gezin, die noodzakelijk is om uw kind te begrijpen / te ondersteunen.

In sommige groepen is de leerling bij het gesprek aanwezig en dan zullen de vragen ook aan hem/haar worden gesteld. De vraagstelling is dan anders, maar met dezelfde strekking. In groep 8 vinden de voorlopig advies gesprekken plaats. Via Parro zullen we communiceren wanneer u uzelf kunt inplannen.